

Kuriosa om Westra Elfsala gård

I en tidningsartikel från Svenska Dagbladet 19 juli 1994 berättar Lars Östberg om när hans far Per Östberg köpte Westra Elfsala gård 1917. Det väckte uppseende då han betalade så mycket som 125 000 kronor för hela gården, 150 tunnland skog och jord. Köpeskillingen är bara början på en rad nya investeringar.

Manbyggnaden liksom flyglarna måste byggas till i takt med barnens ankomst och det ökade antalet tjänstefolk. Bilarna behövde garage, hundarna en kennelbyggnad, ridhästarna ett stall, uven ett eget hus, grosshandlaren själv ett växthus eller två för att odla egna tomater, gurkor, druvor och meloner.

Vid bryggan låg tre utombordare för fiske, arbete och nöje, en segelbåt och en motorbåt, 11,5 meter lång och smal och läcker som en jagare, men utan sovplatser. Den var endast avsedd för dagsutflykter till vännerna på öarna kring Sandhamn. Även vid herrgården krävdes anläggningar för sällskapslivets drivande. En berså att bjuda skugga, gnistrande vitt och skärt grus att strö över gångarna, kanadensiska silvergranar och flera exotiska växter.



Håkan Westergren tillsammans med Tutta Roif.

Festligheterna var många. På den tiden behövdes inga tillstånd för att dansa på logen till klockan fem på morgonen, utom söndags-kvällar, eftersom drängarna måste upp tidigt på måndag morgon och dra nät. Logdanser ordnades varje lördag och söndag.

Lars morbror, som var skådespelaren Håkan Westergren, brukade komma ut vid midnatt efter teaterns slut med fyra, fem bilar lastade med skådespelare, som festade hela natten och återvände till Stockholm vid tiotiden på morgonen. Håkan Westergren var vid de tillfällena förlovad med skådespelerskan Lill-Tollie Zellman.

En av teaterleverna som också brukade åka med ut till Elvsala gård var Greta Gustavsson, senare känd som Greta Garbo. På den tiden var hon mest uppmärksammad av de unga pojkarna.

Andra kända skådespelare som gästade Westra Elfsala gård är Tutta Rolf och Edvin Adolphson. Hovsångarparet Brita Hertzberg och Einar Beyron var också ofta gäster på herrgården.

Under midsommar, liksom vid kräftpremiären 1 augusti, var det gratis fest för allmänheten i trädgården med musikkapell, flaggspel och fyrverkeri. Traditionen försvann i slutet av 40-talet då det krävdes ordningsvakter och tillstånd för logdanser.



Hovsångarparet Brita Hertzberg och Einar Beyron (sittande) var ofta gäster.